

Wonder's Kraamfeest

Gefeliciteerd met de aankomende geboorte van jullie kindje!

Een zwangerschap, bevalling of adoptie is een leuke maar ook spannende tijd. Iedereen wil uw kindje zien en uiteraard wilt u de kleine aan alle familieleden, vrienden, kennissen laten zien, maar niet wekenlang op de meest ongelukkigste tijdstippen!

Het is vaak al vermoeiend genoeg... gebroken nachten, om de paar uur een voeding, soms nog andere broertjes en zusjes om voor te zorgen en daarnaast ook nog regelmatig bezoek ontvangen. Met een kraamfeest bent u in één dag van alle drukte af!

Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes maken we er samen een onvergetelijke dag van. Wij zullen de volledige zorg uit handen nemen voor deze feestelijke bijeenkomst zodat u als trotse ouders voor de volle 100% kunt genieten.

Ontvangst van u en uw gasten in een feestelijk versierde ruimte met roze of blauwe accenten met een champagneglas met bubbels, ook alcoholvrij.

Hiervoor gebruiken wij onze Oude Schuur of Nieuwe Dheel en bij grotere groepen gebruiken wij beide ruimtes. Bij mooi weer staat er ook een gedeelte van ons terras tot uw beschikking.

Vervolgens serveren we onbeperkt koffie, thee, bier (geen speciaal bier), fris en wijn. Op de tafels plaatsen we kleine etagères met mini beschuitjes met muisjes, petit four, soesjes en koekjes, uiteraard in de juiste kleur en schaaltes met zoutjes en chips voor de kids.

Gedurende het kraamfeest gaan we 4x langs met hapjes (1 * koud en 3 * warm bittergarnituur).

Bij droog weer staat ons springkussen buiten voor de kinderen klaar.

Dit arrangement voor 3 uur bieden we aan voor € 24,50 per persoon.

Verlenging € 2,50 per half uur p.p.

Kinderen tot 12 jaar € 9,50 per kind.

Uiteraard is dit arrangement met allerlei extra's uit te breiden maar we kunnen ook een kraamfeest geheel naar wens samenstellen. Indien gewenst kan kunnen wij u hier over informeren.